

Inbjudan till Spårare Hattifnattveckan 8/4.

Hattifnattarna laddar upp sig en gång per år under närmast religiösa former, på en obebyggd ö. I år sker det på Åland under vecka 31 och vi kommer vara där. Men först ska vi lära känna varandra och plantera fler Hattifnattar.

Den 8 april är det möte med grannkåren

Det vanliga avdelningsmötet i vecka 15, 8-14 april ersätts av ett gemensamt möte tillsammans med Mälarscouterna och Spånga Scoutkår.

Spårare samlas

Måndagen den 8 april
klockan 18.30–20.00 på
ängen vid kyrkbacken.



Spångavägen 138. Åk med buss 117 till Vultejusvägen. Får du skjuts, parkera på Gliavägen eller vid Bromma kyrka. Föräldrar får gärna stanna och se på. Kom i tid!

Vi träffas för att lära känna varandra, ha kul och samla Hattifnattfrön. När du går därifrån kommer du ha med dig frön att plantera. Du kommer också ha med dig en minnessak och mer information om Hattifnatt 2013, sommarens stora äventyr.

Hattifnattar

Hattifnattar är ett väsen i Tove Janssons böcker om Mumintrollen, och förekommer nästan uteslutande i grupper (dock alltid i udda tal), vilket är skälet till att de oftast skrivs i plural. De är små, vita spöklänkande varelser som varken kan tala eller höra men har däremot mycket bra känsel. Hattifnattar är normalt ofarliga, men blir elektriska vid åskväder. Hattifnattar föds ur frön som planteras i jorden. Vill man odla Hattifnattar ska man sätta Hattifnattfrön på själva midsommarafton.

Hattifnatt 2013 är Spånga Scoutkår och Mälarscouternas gemensamma sommarläger på Åland vecka 31. Läs mer på hemsidorna.

Följ oss på www.facebook.com/Hattifnatt2013

