

## Första Scoutlägret!

Nu har jag som "föräldraledare" varit med på mitt första scoutläger, Multikulti 2011. Det har varit en rolig och intensiv vecka fylld av nya intryck, nya vänner och en möjlighet att dela sitt barns scoutupplevelse. Söndrums, Falkenbergs och Mälarscouternas scoutkårer har tillsammans ordnat sommarens läger.

Våra barn ser trygga ledare som stöttar, mat som ordnas fyra gånger per dag, bajamajor att göra nr 1 o 2 i, tvättfat o vattendunkar för tandborstning, sjukvårdstält för omplåstring, disklinor med fördisk, disk och sköj som någon fyllt med varmt vatten, ett schema med planerade aktiviteter med ledare som väntar. De har tält att sova i och en ledare som läser sagor och tröstar när det blir kväll och mörkt. Och eftersom Multikulti är ett "camp in camp" till World Scout jamboree kommer 150 scouter från världens alla hörn till oss vid lunch för att stanna i ett dygn. På kvällen anordnas teaterföreställning, kvällsmys och samvaro och jag hör våra barn plocka upp engelska ramsor, brasilianska tackrop och andra intryck från de utländska scouterna som bubblar upp i leken dagen efter. Torsdagens besök på WSJ var en fantastisk upplevelse som inspirerade och fick många barn att räkna på sin ålder vid tiden för framtida jamborees.

Jag som vuxen ser veckor, kanske månader av förberedelser, flera ton av utrustning med allt från tält och ett komplett fältkök för 200 personer till en bättre discoutrustning och web/dataanläggningar så att vi föräldrar kan se våra barns äventyr hemifrån under veckan. En lastbil och bilar som kör 800-liters vattentankar och pallvis med mat, frukt och grönsaker. Under lägret jobbar ledare, föräldrar och köksansvariga till långt efter barnen är i tälten för kvällen, och som sedan går upp timmar före barnen för att värma vatten, laga gröt, O'boy och breda mackor. Jag ser en professionellt arbetande lägerorganisation som får hela lägret att fungera som ett väloljat maskineri och inser att det krävs långt mer än jag föreställt mig för att få mer än 300 personer att bo o trivas i ett tältläger i skogen.

För mig som inte sovit i tält eller varit utan moderna bekvämligheter som rinnande varmt vatten och eljus på många år var lägret en nyttig upplevelse om hur långt ifrån naturens villkor vi lever idag. Scouterna ger våra barn den insikten i ett samhälle där de annars har allt serverat. Scouterna är också en aktivitet som inte är lika konkurrerande och tävlingsinriktad som många andra aktiviteter och därför kompletterar barnens sportaktiviteter.

Ett jättetack till alla ledare, föräldrar och alla övriga medverkande som så generöst givit veckor av sin fritid till ideellt arbete för våra barn. TACK!

/Mikael Forslund