



TB-talk

TB vill introducera sitt språk för Afrika. Här kommer en snabbguide!

LOL – "Laughing out loud", skrattar högt.

1337 – leet, elit.

OMGWTFBBQ – förvånat utrop
Ommomnom – Mums eller äta.

Imba – Totalt fantastiskt bäst

NOOb - Äventyrare

Umfschschlump – Jag vet inte riktigt vad jag ska säga

Det ryktas att...

...Dan snarkar mer än Viktor Malm.

...Mockasinerna har hittat ett mangoträd.

...Det pratas snusk i äventyrartälten

...Anki har magrutor.

...Det tog 45 minuter att vispa grädde



Fattiga studenter?

Dagens matsedel

- Mums
- Filibabba!

Världens största Ipod?



VATTENHÅLET

är fortfarande öppet efter lunchen och efter middagen

Nummer 2, Tisdag



RAFIKI

MONSUNREGN ÖVER AFRIKA

Vi har kollat läget i lägret – läs om hur regnet påverkat den vite mannen på **sid 3**



VILKET DJUR I DJUNGEN HALTAR?!



Vi gör unga redo för livet

Mälar Scouterna

Dagens scouter



Dagens fångst



RÄTTELSE Årets 1337:



Fråga Rafiki

Hej Rafiki! Varför finns det en string på flytvästen? Kan man klippa av den?

Ulrika

Hej Ulrika! Du kan absolut inte klippa av den, för du är för svag. Du bör inte heller be någon annan klippa av den eftersom den är livsviktig. När du trillar i vattnet är det den som gör så att flytvästen inte glider av dig vilket skulle resultera i att du drunknar. Och det är inte coolt. Dessutom är string fett snyggt.

RAFIKI

Dagens look-alike



*Jim från
Skattkammar-
planeten?*



Anton Wester?

Rafiki tipsar!

I postlådan utanför **VATTENHÅLET** kan ni skicka in insändare, frågor till Rafiki och skvaller.

I BLESS THE RAINS DOWN IN AFRICA

Måndagen den 2 augusti präglades av intensiva monsunregn över hela Afrika. Alla har påverkats, djur, människor, växter och gropar. Rafiki har tagit reda på hur de olika grupperna runt om på kontinenten har berörts.

Upptäckarna tyckte att det var jobbigt, men efter att ha genomlidit "regnlägret '08" var det ingen match. Sandaler med strumpor rekommenderas inte.

Äventyrarna hade gärna haft regnet idag istället så att de kunde prova sitt nybyggda regnskydd, hellre än att bygga det i regnet. Då våra reportrar påpekade att regnet kanske påskyndade byggprocessen nekade, de tillfrågade scouterna och hävdade att de absolut hade byggt oavsett vädret.



Utmanarna undrar vad detta "regn" är som alla pratar om.



Det ryktas om att Lars och Jakob gick in i skogen sent igår kväll...

Svaret på gårdagens gåta: Zebra!