

Dagens (S)imba



Dagens Simba blir Anton och David som heroiskt kastade sig ut i det stormande vattnet för att bärga hem Anki och Jessicas kanot. Dessa hade lyckats ta sig långt ut på det slående vattnet och gjorde sedan en otrolig vurpa rakt ner i isande kyla.

Det ryktas att...

...ledarna surrar med skruvdragare.
...det finns en seniorfälla på lägerområdet.
...p-scouterna är tjocka.
...Max är cool.

Dagens program

Upptäckare:

Tipspromenad, bygga och diverse fantastiskt roliga aktiviteter

Äventyrare:

Vakna till Circle of life, paddla/klättra, volleyboll, hemlig mörkerexercis

Utmanare:

Volleyboll, klättra, allmän slappning

Ledare: Okänt

VATTENHÅLET

är öppet efter lunchen och efter middagen

Nummer 1, Måndag



RAFIKI

IT ALL BEGAN IN AFRICA...

Äntligen har mälarscouterna anlänt till djupaste Afrika! Ledarna byggde på **nolltid** upp en civilisation mitt på savannen. Samtidigt krossades Utmanarnas planer på att ta sig till Afrika via havet på grund av en orkan som orsakade monstervågor. Trots en mindre olyckshändelse (**se sid 4**) fick resan ett lyckligt slut tack vare Magnus och Majas räddningsaktion.

Läget har börjat dramatiskt. Kommer det att fortsätta i samma anda?



OBS! Alla nötter och spår av nötter (tex choklad) ska eldas eller ätas upp omgående p.g.a. allergi. **OBS!**



Vi gör unga redo för livet

Mälar Scouterna

Dagens Pumba



Isa inledde lägret med att komma i kontakt med sin djuriska sida.

Årets rookie: Hans Gebert



Rafiki tipsar!

I brevlådan utanför kiosken kan ni skicka in insändare, frågor till Rafiki och skvaller.

Fråga Rafiki

Hej, Rafiki! Jag är en tjej på sjutton jordsnurr som undrar om du kan besvara en fråga som mina föräldrar vägrar svara på. Hur blir barn till?
Zötizz_93

Hej, *Zötizz_93*! Det är faktiskt inget konstigt alls. Det börjar med att mamma och pappa sitter på var sin sida av soffan och kollar varandra djupt in i ögonen. Sedan så börjar mamma röra sig långsamt mot pappa och pappa svarar genom att göra en rörelse mot mamma. De sitter då ca 1,5 meter från varandra och spänningen är total. De finns nu ingen återvändo och både mamma och pappa vet vad som kommer hända. Mamma rör sig sedan med en snygg glidning intill pappan, de fattar händer och DÅ: ringer det på dörren! De rör sig mot dörren hand i hand och svetten droppar. De öppnar dörren och där står han, Storken!

RAFIKI

”USCH OCH FY FÖR REGN”



Vid lunchtid igår anlände Mockasinerna till lägret efter en hård men rolig hajk. Men hur var det egentligen att cykla till Afrika? Rafiki har intervjuat p-scouterna Gustav, Lukas och Ivan.

Den första morgonen blev de morgontrötta scouterna upptvingade redan klockan åtta för att komma iväg tidigt. Trots det tog det mer än en timma att komma iväg, vilket inte alls var scouternas fel. När de väl kommit iväg var arbetet tungt och det började regna.

”Usch och fy för regn”, säger Gustav.

Senare på dagen lättade regnet och med det Äventyrarnas humör. De föll in i tempot och hajken blev riktigt trevlig enligt de tillfrågade scouterna. Dock blev de allvarligt vilseledda av Lars som tydligen inte kan läsa en karta. Detta fann scouterna irriterande men vid det laget var de tillräckligt glada för att förlåta honom, efter ett påtvingat kläddopp. Huruvida Lars mobil klarade sig spekuleras det ännu i.

Den andra morgonen var om möjligt ännu värre än den första för Mockasinerna som återigen tvingades fortsätta cykla okristligt tidigt. De cyklade kortare den andra dagen än den första men det kändes längre. När de till slut kom fram kastade de sig i det svalkande havet.